

Computerfraude als leidraad?

(Of: “Verloedering als keuze?”)

Maakt u zich wel eens zorgen over de kans dat er iemand inbreekt in uw PC? Hoe groot schat u de kans in dat uw PC daadwerkelijk besmet wordt en u wordt gegijzeld door Ransomware waar alleen maar door betaling van af te komen is?

Mij is het gelukkig nog nooit overkomen, maar ik ben dan misschien ook wel erg argwanend bij elke mail die ik binnen krijg. Sommige van deze mails zien er bedrieglijk authentiek uit, ze geven een gevoel van urgentie en appelleren aan uw gevoel om direct te handelen. Favoriet zijn hier facturen of de herinnering aan een niet betaalde factuur. Zo zat ik de afgelopen week nog uitgebreid een mail te checken op de correctheid van de afzender, het klantnummer en dergelijke. Mijn conclusie was dat dit toch echt een fake was.

Erg vervelend was ook een afschrijving van mijn creditcard van “itunes.com”. Dit leek op een afschrijving van de Apple iTunes. Alleen ik had gedurende die periode geen producten via iTunes aangeschaft en bij navraag bij Apple bleek er ook niets geleverd of gefactureerd te zijn.

Een duidelijk geval van fraude dus! Maar hoe is iemand aan mijn creditcard gegevens gekomen? Hierop heb ik nog steeds geen antwoord gevonden. Ik gebruik zelden een creditcard, meestal alleen voor Internet betalingen waarbij ik geen iDeal kan gebruiken. Zelf denk ik dat mijn creditcard nummer bij een set van gestolen card gegevens zat die via een hack bemachtigd zijn.

Gelukkig heeft mijn bank hiervoor een goede procedure zodat ik inmiddels weer een nieuwe creditcard (met ander nummer) heb en is het geld teruggestort.

Toch moeten we er op rekenen dat we hier meer en meer last van gaan krijgen. Omdat de prijzen voor creditcard gegevens tussen de €10 en €100 liggen (afhankelijk van het type card) is hierin inmiddels een levendige handel ontstaan. Net zoals trouwens in diensten die aangeboden worden om de eerder genoemde Ransomware op PC's te krijgen en het schimmige circuit dat voor de afrekening van de gijzelingsafkoop opgetuigd is.

Kennelijk is het door de toenemende eenvoud om met deze praktijken mensen geld af te troggelen dat het voor steeds meer lieden aantrekkelijk is om hiermee iets bij te verdienen. Een uiterst verwerpelijke houding die naar mijn mening streng gestraft moet worden.

Kan het misschien zijn dat we hier te maken hebben met een maatschappelijke verloedering die we, niet alleen in Nederland, maar eigenlijk overal zien voortwoekeren?

Het is de houding die het eigenbelang boven alles stelt en waarbij de empathie, het inleven in anderen, tot een absoluut minimum gedaald is. Zeg maar een niveau waarbij je jezelf bovenaan stelt en iedereen die anders is, er anders uit ziet, een andere taal spreekt of een ander accent heeft als jouw persoonlijke vijand beschouwt die het beste afgemaakt, of in het minst erge geval gedeporteerd moet worden.

Het trieste is, niet alleen dat we hierin wereldwijd voorgegaan worden door een aantal politici, maar vooral dat zovelen van ons hen onze stem gunnen. Misschien dat, in het gunstigste geval, deze stem bedoeld is om de heersende politieke elite een lesje te leren. Maar laten we dan onze recente geschiedenis niet vergeten. Het is nog maar tachtig jaar geleden dat een populist in 1933 op democratische wijze in een buurland tot kanselier gekozen werd en hij deze positie misbruikte om niet slechts Europa, maar grote delen van de wereld in zijn val mee te sleuren.

Ook hier waren het de ‘tegenstemmers’, zij die tegen de heersende politieke elite waren, die hem aan de deze macht geholpen hebben.

Durft U zo een risico te nemen, of steken we de kop in het zand en huilen we met de wolven in het bos mee?



Jan W. Veltman

Reageren? jan.w.veltman@technology2success.nl

